

# Wennen in een pleeggezin



In jouw gezin komt binnenkort een pleegkind wonen. Het kan handig zijn om te weten wat er kan veranderen. Op deze website kun je lezen wat de ervaringen zijn van andere kinderen die een pleegkind of meerdere pleegkinderen in hun gezin hebben. Ook kun je lezen hoe het is voor het pleegkind en de ouders van het pleegkind.

## Wat is pleegzorg eigenlijk?

Een pleegkind komt in een pleeggezin terecht omdat het kind niet meer bij zijn of haar eigen ouders kan wonen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat zij niet goed voor het kind **kunnen zorgen** of omdat er **problemen zijn** in de thuissituatie. Het kind komt dan terecht in een pleeggezin, omdat dit gezin beter voor het kind kan zorgen of omdat het hier fijner is voor het kind. Dit pleeggezin kan ook jouw gezin zijn. Soms keert het kind later weer terug naar zijn eigen vader en moeder, maar het kan ook gebeuren dat het kind bij jullie blijft wonen totdat het volwassen is.

## Wat kan er veranderen in een gezin als er een pleegkind bij komt?

**Iedereen moet wennen** aan de nieuwe situatie als er een pleegkind in jullie gezin komt wonen. Er kunnen dingen veranderen omdat er een nieuw kind bij komt, zoals de regels in huis. Verder noemen andere kinderen van pleegouders dat de regels strenger kunnen worden of juist minder streng. Voorbeelden van veranderingen zijn dat je plek aan tafel kan veranderen of je moet andere klusjes doen thuis. Ook moet je je speelgoed en ruimte delen met iemand anders.

## Hoe is het voor andere kinderen in een pleeggezin als er een pleegkind in het gezin komt?

Als er een pleegkind in het gezin komt vinden andere kinderen in een pleeggezin dat vooral **spannend**. Kinderen in een pleeggezin zijn soms bang minder aandacht te krijgen van ouders. Ook zijn de kinderen wel eens bezorgd over hun ouders omdat ze zich afvragen of de ouders nog wel aan zichzelf denken. Ze zeggen te moeten wennen aan de nieuwe situatie en dat ze in het begin hun ouders of het pleegkind weleens moeten helpen.

Natuurlijk zijn de andere kinderen van pleegouders ook **heel nieuwsgierig** naar het pleegkind en vinden het gezellig dat hij of zij bij hun komt wonen. De kinderen uit een pleeggezin hopen vaak dat het een broertje of zusje, of een vriendje kan worden.

Kinderen van pleegouders kunnen pleegkinderen in het begin ook helpen, door bijvoorbeeld lief te doen tegen het pleegkind en ze te helpen met wennen. De kinderen vertelden ons dit te doen door de

# Wennen in een pleeggezin



regels uit te leggen, spelletjes te spelen met het pleegkind of het nieuwe pleegkind een rondleiding te geven door de buurt.

## Hoe is het voor een pleegkind om in een nieuw gezin te komen?

Een pleegkind komt in een pleeggezin, omdat hij niet bij zijn eigen ouders kan wonen. Ken je het programma puberruil? In dat programma word je voor een week in een ander gezin ondergebracht. Dit is maar voor eventjes, om eens te leren hoe het in een ander gezin gaat. Wat zou jij ervan vinden als je ook naar een ander gezin wordt gebracht, niet voor eventjes maar voor een lange tijd? Je kunt je vast voorstellen dat het heel spannend kan zijn om in een ander gezin te komen. Dit is ook zo voor een pleegkind. Misschien heeft het pleegkind jullie gezin al een keer gezien maar misschien ook niet. Toch blijft het spannend omdat het pleegkind jullie **nog niet echt goed kent**. Het pleegkind is nieuwsgierig naar andere kinderen in het pleeggezin en naar bijvoorbeeld huisdieren. Sommige pleegkinderen zijn blij dat ze bij jullie terecht komen, omdat ze denken dat dat beter voor ze is of omdat het huis waar ze vandaan komen niet zo leuk was.

Een pleegkind kan het ook niet zo leuk vinden om bij jullie te komen wonen, omdat hij of zij het heel erg **naar zijn zin had ergens anders**. Pleegkinderen moeten vaak ook veranderen van school, vriendjes en vriendinnetjes achterlaten en dat is niet altijd even leuk. Ze moeten vaak wennen aan het nieuwe gezin, school, de buurt en ze weten niet zo goed wat ze kunnen verwachten.

De pleegkinderen **missen** ook vaak hun familie en snappen vaak niet waarom ze moeten verhuizen naar een ander gezin. De kinderen kunnen hier erg van in de war zijn of verdrietig zijn. Ze moeten vaak wennen aan de gewoontes bij jullie thuis, de regels, het eten en de bedtijden. Soms kunnen ze ook bang zijn, omdat ze geluiden horen die ze nog nooit eerder hebben gehoord, zoals de geluiden van een hond.

## Hoe is het voor pleegouders om een pleegkind te krijgen?

Pleegouders vinden het vaak ook spannend als er een pleegkind in huis komt! Zij moeten ook wennen aan de nieuwe situatie en zich aanpassen. Ze zijn nieuwsgierig naar het pleegkind en willen het **thuis zo fijn mogelijk maken**. Pleegouders proberen zoveel mogelijk het pleegkind de ruimte te geven om zichzelf te zijn. Ook doen pleegouders hun best het nieuwe kind op een rustige manier kennis te laten maken met de gewoontes, regels en andere speciale dingen van hun gezin. Ze houden daarbij wel rekening met de gewoontes en regels waar het pleegkind mee is opgegroeid.

Pleegouders hebben contact met mensen van de pleegzorg en soms ook voogden. Hier halen pleegouders hun **informatie** op over het

# Wennen in een pleeggezin



pleegkind. Soms krijgen pleegouders maar weinig informatie over het pleegkind, voordat hij of zij in huis komt. Dit kan voor pleegouders best lastig zijn, omdat pleegouders ook niet altijd weten wat normaal is en waarbij hulp moet worden gevraagd.

## Hoe is het voor ouders om een kind in pleegzorg te hebben?

Ouders van pleegkinderen hebben ons verteld dat zij het niet leuk vinden dat hun kind niet thuis kan wonen en dat ze daarom vaak **verdrietig zijn**. Ze missen hun kind en alle dingen die ze met hun kind deden. Soms voelen ouders zich schuldig omdat hun kind niet normaal kunt wonen bij hun. Ook begrijpen ouders het soms niet waarom de kinderen niet meer thuis mogen wonen. Ze zijn boos op de mensen die dat hebben besloten, zoals de rechter en Bureau Jeugdzorg.

Ouders zeiden dat ze het moeilijk vinden dat ze hun kinderen weinig zien. Het is moeilijk om elke keer afscheid te nemen. Ze kunnen bijna niet wennen aan het idee dat hun kind in een ander gezin woont.